



להורי דקל שלום וברכה!

יום שני הקרוב, ראש חודש אדר ו"משנכנס אדר מרבין בשמחה" - חדר המפגש שלנו יהפוך לחלק מארמון המלך, מרכז הבית- במשחק הסוציו דרמטי-נקים חנות תחפושות ופרטי לבוש ואביזרים כמו מסכות, רעשנים, כובעים ועוד נתמקד ונשוחח עם ילדי הגן על התחפושות- מה תחפושת מקנה לנו, למה אנו בוחרים בתחפושת מסוימת ולא באחרת, איזה תכונות אנו מוצאים בתחפושות השונות... נסיף ונדבר בנושא התגברות על פחדים בעקבות התחפושות, ועל מת לגיטימציה למאווים באמצעות התחפושות.

נשוחח על מצוות החג: מְקַרָא מְגִילָה, מְשַׁלַּח מְנוֹת, מְתַנּוֹת לְאֲבִיּוֹנִים, מְשַׁתָּה וְשִׁמְחָה, אל מול מנהגי החג: מתחפשים, אוכלים אוזני המן, מרעישים ברעשנים, מקיימים תהלוכות "עדלידע" ומשמעותם.

נמחיש הסוואה של בע"ח בטבע- 'רואים ואינם נראים' בעלי חיים מתחפשים – תמונות הסוואה בסביבות חיים שונות, נשחק משחקי הסוואה ונתבונן בנפלאות הטבע מקרוב בטיולי בוקר

בסדנא-נעשה שימוש במיומנויות מוטוריות: גזירה, הדבקה, צביעה, מילוי שטח, התנסות בחומרים, קיפול, ביצירות הבאות: הכנת רעשנים מקופסאות קרטון ובקבוקים, הכנת ליצנים זזים, הכנת מסיכות מסוגים שונים, הכנת צלחת למשלוח מנות, הכנת כובעים שונים לתחפושות שונות. השימוש יעשה בחומרים שונים ומרקמים שונים: הכנת מסכות מגבס, עיסת נייר, חמר, דבק, בצק (אפייט אוזני המן) מרקמי בדים ועוד

ביום רביעי יצאנו לשדה הקרוב לקטיף חובזה, הילדים קטפו והביאו את עלי החובזה לגן, בגן הילדים הפרידו את הגבעולים וניקו את העלים, אילנית הרתיחה את עלי החובזה והילדים הכינו מהם קציצות טעימות- לבקשתכם המתכון: שוטפים את העלים במים וחומץ, חולטים את העלים המים רותחים, מסננים וקוצצים, מוסיפים ביצה, בצל מגורד, גבינה מגורדת, מעט קמח, פלפל ומלח ומטגנים. בתאבון ©

נשמח לקבל לגן שאריות בדים, צמר, קופסאות שונות, דיסקים שאינם בשימוש, גרוטאות להעשרת חצר הגרוטאות, טלפונים ומכשירי חשמל קטנים שאינם בשימוש לתיבת תקשורת ולתיבות מיון

בברכת שבוע טוב צוות גן דקל:
יעל שחורי, יעל ברנשטיין, גילת קדוש, אילנית בראדון, רונית שמעון עדי סמדג'ה ומרסל חתומה